

Christelijk
opgevoed maar...

Geloof

Afgeknapt
op de kerk?

van vroeger achter je gelaten?

*Het gevoel
iets wezenlijks
kwijtgeraakt
te zijn?*



Wandelcoach
Maarten | Wezep

Heb je er niet helemaal vrede mee en zou je er wel mee aan de slag willen?

Dan loop ik graag letterlijk en figuurlijk met je op en proberen we samen al wandelend uit te vinden welke weg voor jou het beste is; hoe je je opnieuw kunt verhouden tot het geloof, tot god, of tot God. Misschien wel op een heel andere manier en met andere vormen dan vroeger. Of wellicht (iets van) het oude in een nieuw jasje.



Contact?

Stuur een whatsappje op 06 16002832

Of mail naar relivitaal@gmail.com

Meer informatie? kijk op [relivitaal.nl](https://www.relivitaal.nl)